



vergeet-mij-nietje



20^e jaargang • Nummer 11 • juli 2022 • info@chirowaww.be • www.chirowaww.be

Kalender

Vrijdag 8 juli	Vertrek aspi's + binnenbrengen valiezen + kampwake
Maandag 11 juli	Vertrek bivak Chimay
Donderdag 14 juli	Vertrek bivak Ribbels
Donderdag 21 juli	Terugkeer bivak Chimay
Zaterdag 8 oktober	Diamontage
Zaterdag 12 november	Spaghettivond

Foto van de maand



Voorwoord van de redactie

Nog minder dan 2 weken en we vertrekken op bivak! In dit VMN vinden jullie dan ook alle praktische informatie terug omtrent het binnenbrengen van bagage, het vertrek & de terugkeer. Volgende 2 data mogen alvast in jullie agenda voor volgend chirojaar: diamontage op zaterdag 8 oktober & spaghettivond op zaterdag 12 november. Als laatste zouden we willen vragen om zeker het kampboekje dat jullie bij de kampinschrijving kregen nog eens te bekijken. Daarin staat alles wat jullie moeten weten. Kijk ook zeker eens voor verkleedkledij voor eventuele themadagen. Wij kijken er naar uit! Tot op kampwake!

Binnenbrengen valiezen

Omdat we best niet zonder kleren vertrekken op kamp mogen jullie op vrijdag **8 juli** vanaf **19u** je bagage inleveren in het parochiaal centrum. We vragen om je bagage zeker op dit moment in te dienen zodat de leiding de camion tijdig kan vullen. Ook de ribbels mogen hun bagage die dag inleveren, hun bagage mag niet mee met de auto. Wij willen jullie vragen om alles in jullie valies te steken en er niets aan te hangen, dit kan verloren gaan. Als je een extra zak hebt, geef die dan apart mee. Hang aan je valies zeker een **kaartje** in je **afdelingskleur met je naam** erop. Zo vind je altijd je eigen valies terug en raken er geen valiezen verloren.

Schrijf ook zeker je naam op je kledij zelf zodat we geen hoop verloren voorwerpen hebben op het

Kampwake

We gaan bijna op kamp en zoals elk jaar hoort daar een kampwake bij. Hierbij staan we stil bij wat 'op kamp gaan' eigenlijk allemaal inhoudt. De kampwake is op **8 juli** en begint om **19u30** in het parochiaal centrum. Jullie zijn natuurlijk al vroeger welkom om jullie bagage in te leveren. Na de kampwake drinken we samen een aperitiefje op een schitterend kamp.



Vertrek bivak

Joepie! 11 juli is het eindelijk zover en vertrekken we eindelijk op kamp!!! Normaal doen we dit elk jaar met de trein. Maar doordat de kampplaats wat moeilijker bereikbaar is met het openbaar vervoer, doen we het dit jaar een beetje anders. We gaan niet met de trein, maar met de bus op kamp! We verzamelen daarom op **maandag 11 juli** om **9u** aan het **Parochiaal Centrum**. Daar zal de bus ons opwachten en vertrekken we richting Chimay. Wees zeker op tijd!

Aangezien we dit jaar niet op het openbaar vervoer kunnen rekenen en we een bus hebben moeten huren, zouden we nog een kleine meerprijs willen vragen. Deze zou **10 euro** per kind bedragen. Je kan deze cash geven aan de leiding of storten op de chirorekening. Mochten er problemen zijn om deze meerprijs te betalen, aarzel dan zeker niet om de groepsleiding (Thuline en Lucas) aan te aanspreken!

Wij kijken er alvast heel erg naar uit en denk er aan om te vertrekken in uniform!

Terugkeer bivak

Ook de terugreis naar Brugge zal met de bus gebeuren. Zonder al te veel file zullen jullie ons terug kunnen verwachten rond **17u** aan het **Parochiaal Centrum**. Hou zeker de sociale media in de gaten voor moest dit uur nog veranderen!

Controle op luizen

Mogen wij aan alle ouders vragen hun **kind voor het kamp zeker nog eens te controleren op luizen en indien mogelijk te behandelen**. Is het behandelen nog niet gelukt of afgewerkt, dan moet je dit zeker melden aan de leiding. Zo zijn wij op de hoogte en kunnen wij dit verder behandelen op kamp. Op die manier kunnen wij voorkomen dat de luizen zich op kamp gaan verspreiden en er kinderen met ongewenste huisdierjes naar huis gaan.

Aftelkalender

